

# ...εδνύ Πολυτεχνεία









Πολυτεχνείο

ΨΩΜΙ  
ΠΑΙΔΕΙΑ  
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ



15/11/22, 7:50 μ.μ.

Πολυτεχνείο - Βασιλίσσα

Ο όρος **Πολυτεχνείο** προσδιορίζει το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα του πανεπιστημιακού τομέα, όπου το γνωστό αντικείμενο κάθε μονοτημιακής σχολής του σχετίζεται με την επιστήμη μηχανικού. Ο όρος **Πολυτεχνική Σχολή** προσδιορίζει την σχολή ενός Πανεπιστημίου, όπου το γνωστό αντικείμενο κάθε τμήματός της εμπίπτει στην επιστήμη μηχανικού. Υπάρχουν ωστόσο πανεπιστήμια που διαθέτουν τέτοια τμήματα χωρίς να τα εντάσσουν σε πολυτεχνική σχολή.

Από την άλλη, σε ορισμένες πολυτεχνικές σχολές είναι ενταγμένα και κάποια τμήματα που δεν εμπίπτουν τυπικά στα αναφερόμενα πεδία της επιστήμης μηχανικών, αλλά είναι προσανατολισμένα στην εφαρμοσμένη επιστήμη και τεχνολογία. Π.χ. τμήματα πληροφορικής με τίτλο «Μηχανικών Πληροφορικής» ή «Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών» και «Πληροφορικής» (στη δεύτερη περίπτωση το τμήμα εστιάζει στην τομή της πληροφορικής και της επιστήμης υπολογιστών), τμήματα επιστήμης υλικών με τίτλο «Μηχανικών Επιστήμης Υλικών» κλπ.

Στην Ελλάδα, οι σχολές των Πολυτεχνείων και τα τμήματα των Πολυτεχνικών Σχολών των Πανεπιστημίων παρέχουν προγράμματα σπουδών ενιαίας και αδιάσπαστης πενταετούς διάρκειας φοίτησης. Σε άλλες χώρες υπάρχουν ομοειδή τμήματα με προγράμματα σπουδών διάρκειας τριών ή τεσσάρων ετών φοίτησης.

15/11/22, 8:32 μ.μ.

Ραδιοφωνικός σταθμός του Πολυτεχνείου - Βασιλίσσα

### Ραδιοφωνικός σταθμός του Πολυτεχνείου

Από τη Βασιλίσσα, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Ο **ραδιοφωνικός σταθμός του Πολυτεχνείου** ήταν παράνομος ραδιοφωνικός σταθμός ο οποίος λειτουργούσε για ελάχιστες ημέρες το 1973, το τελευταίο έως της δικτατορίας των Συνταγματαρχών με έδρα το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Ο σταθμός ξεκίνησε τη λειτουργία του στις 15 Νοεμβρίου του 1973 ύστερα από την πρωτοβουλία φοιτητών του Πολυτεχνείου για να ξεσηκώσουν τον λαό κατά της χούντας. Η πιο γνωστή φράση του είναι: *Εδώ Πολυτεχνείο, Εδώ Πολυτεχνείο, λοιπόν αλλά ο ραδιοφωνικός σταθμός των ελευθέρων αγωνιστών Ελλήνων. Μία φοιτητών των ελευθέρων αγωνιστών Ελλήνων. Μία από αυτή τη συγκρότηση οι ακραίοι της του σταθμού φώναζαν συνθήματα κατά της χούντας όπως: Κάτω η χούντα, Ψωμί παιδεία ελευθέρια, Εδώ Πολυτεχνείο κ.ά.*

Αγία ώρα πριν εισβάλει το tank στο Πολυτεχνείο, ο εκφωνητής του σταθμού Δημήτρης Παπαχρήστος έφλεξε τον Εθνικό Υμνο και εκείνη την ώρα η λειτουργία του σταθμού διακόπηκε.

#### Ραδιοφωνικός σταθμός του Πολυτεχνείου

**Οργανισμός:** Μαθητές του Πολυτεχνείου  
**Έτος ίδρύσεως:** 1973  
**Έναρξη λειτουργίας:** 15 Νοεμβρίου 1973  
**Τέλος λειτουργίας:** 17 Νοεμβρίου 1973  
**Συχνότητα:** 1068 (Θεσσαλονίκη)  
**Συχνότητα:** 1068 (Παράρτημα)  
**Εκφωνητής:** Εδώ Πολυτεχνείο  
**Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα**  
**Γλώσσα:** Ελληνικά  
**Περιοχή εκπομπής:** Αττική  
**Συχνότητα:** 963 ΚHz  
971 ΚHz (Θεσσαλονίκη)



#### Ο ΔΡΟΜΟΣ

Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία, κάποιος την έγραψε στον τοίχο με μπογιά. 'Ηταν μια λέξη μοναχά "ελευθέρια", ύστερα είπαν πως την έγραψαν παιδιά.

Υστερα κύλησε ο καιρός κι η ιστορία πέρασε εύκολα απ' τη μνήμη στην καρδιά. Ο τοίχος έγραφε "μοναδική ευκαιρία, εντός πολυώντων πάσης φύσεως υλικά".

Τις Κυριακές από νορίς στα καφενεία ύστερα γήπεδο, στοιχίσματα, καντάς. Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία έπειτα είπαν πως την έγραψαν παιδιά.