



Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας μαθητές των τμημάτων Α1 και Α2 διάβασαν λογοτεχνικά κείμενα της δικής τους επιλογής και αποτύπωσαν τις σκέψεις τους σε σύντομες βιβλιοπαρουσιάσεις. Κάποια από τα κείμενα αυτά αναρτήθηκαν σε ψηφιακή μορφή στη διαδικτυακή μας κοινότητα " Παιδες εν δράσει , ενώ τα περισσότερα είχαμε την ευκαιρία να τα επεξεργαστούμε όλοι μαζί στην τάξη. Αφηγήματα επιστημονικής φαντασίας, μυστηρίου, κοινωνικά, ρομαντικά, δραματικά, περιπέτειες και βιωματικές καταγραφές μάς έδωσαν την ευκαιρία να συζητήσουμε, να ανταλλάξουμε σκέψεις, να μοιραστούμε ανησυχίες, να ταξιδέψουμε σε άλλες εποχές. Κυρίως όμως, προσπαθήσαμε να συνομιλήσουμε με τους συγγραφείς μέσα από τα κείμενά τους , να σχολιάσουμε το αποτύπωμά τους σήμερα, να πετύχουμε τη συνάντηση με τον "άλλο", που δεν είναι άλλη από τη συνάντηση με τον ίδιο μας τον εαυτό.

Η αλήθεια είναι ότι δεν ανταποκρίθηκαν όλοι στην πρόκληση- πρόσκληση, αλλά όσοι συμμετείχαν υποστήριξαν με σοβαρότητα και συνέπεια την εργασία τους και ίσως παρακίνησαν και άλλους να δοκιμάσουν μια πιο στενή σχέση με τη λογοτεχνία ή έστω να πειραματιστούν...

[...]

*Αν τίποτ' άλλο δεν κερδίσαμε, -είπε- μάθαμε τουλάχιστον πως αύριο θα συναντηθούμε. Αυτό διδάσκουμε, αυτό κηρύττουμε, μην κάνοντας καθόλου κήρυγμα, γιατί όποιος λέει πως αγαπάει ό,τι αγαπάει, δεν κάνει κήρυγμα, λέει μονάχα εκείνο που δε θα μπορούσε να μην πει.*

Γ. Ρίτσος

Ακολουθεί ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα της δουλειάς των μαθητών που μπορείτε να αξιοποιήσετε και ως πρόταση ανάγνωσης για το καλοκαίρι...



Λ. Σακελλαρίου